

Nieuwsbrieven 2016

In 2016 verschenen er nieuwsbrieven in mei en in de zomer. De nieuwsbrief van december verschijnt reeds in de nieuwe formule, je vindt die op onze website onder de rubriek 'Nieuwsbrieven'. Ook werd een brief opgenomen van Karen & Brecht en een verslag van Hugo.

Nieuwsbrief mei 2016

Beste Rainbow4kids sympathisanten,

Wat gaat de tijd toch vlug. Het is weer een tijdje geleden dat u nog enig nieuws hebt gekregen van Rainbow4kids. Sorry hiervoor!

Maar wij hebben ondertussen niet stil gezeten. Op 6 januari hebben wij onze schoolpoorten weer opengezet om de kinderen te verwelkomen bij de start van het nieuwe schooljaar. Zoals ieder jaar is dit een spannend moment omdat we nooit de zekerheid hebben of alle kinderen terugkomen na een vakantie. Want vaak gaan ze gedurende die periode op familie bezoek ten Noorden van Kenia en door omstandigheden blijven ze vaak daar, om te zorgen voor de grootouders of soms vinden de ouders daar een job.

We zijn wel ontzettend fier dat we ondertussen 430 kinderen de kans kunnen geven om te genieten van degelijk onderwijs. Dit "vertrouwen" van de Keniaanse ouders is niet de enige van de redenen waarom ons leerlingen aantal zo groeit maar ook omdat we hun kinderen gratis een ontbijt en lunch aanbieden.

Ieder jaar hebben we, naast de dagelijkse werking van de school, ook een extra doel voor ogen. Vorig jaar droomden we van een veilige speelomgeving voor onze kinderen. Want onze kinderen speelden naast de openbare weg zonder enige omheining. Ook was er geen beschutting tegen de felle zon en de hevige regenbuien. Dankzij het vertrouwen en steun van onze sponsors en de verschillende initiatieven van zowel privé personen als scholen, hebben we een ommuurde speelplaats met een groot afdak kunnen realiseren.



Ook dit jaar hebben we weer een nieuwe droom. Het idee is gegroeid uit vraag van de leerlingen zelf. Net voor de eindexamens zijn er enkele leerlingen van de hoogste klas bij de directeur gegaan met de vraag om voor hen een oplossing te vinden omdat ze thuis de kans niet hebben om goed te studeren. Want als ze thuis komen moeten ze eerst helpen met huishoudelijke taken: water halen naar de waterput, hout sprokkelen om eten te kunnen maken en daarna pas kunnen ze studeren, maar er is meestal geen elektriciteit in hun huis.

Daarom zouden we graag twee slaapruintes bouwen met stapelbedden (jongens - meisjes apart) die zullen gebruikt worden tijdens de examen periode als een tijdelijk internaat.

We hebben de Keniaanse inspectie hierover al aangesproken en ze was heel dankbaar dat we dit als Rainbow4kids zouden willen overwegen.

We beseffen dat dit weer een grote investering zal zijn: namelijk het bouwen van de 2 slaapruintes, aankopen van de bedden, matrassen, lakens, muskietennetten, sanitaire voorzieningen, extra budget voor eten, ...

Enkele teamleden hebben tijdens de maand april al de eerste contacten gelegd met de aannemer en hebben een budget opgemaakt voor de kosten.

Wij zijn ervan overtuigd dat we ook deze "nieuwe uitdaging" moeten aandurven. Want als we zo onze laatste jaars studenten nog beter kunnen helpen om een betere toekomst uit te bouwen, moeten we het zeker proberen om ook deze droom te realiseren.

Zoals velen onder u al weten hebben we in juli 2015 onze nieuwe school: "Rainbow Talent Academy" officieel geopend. De bedoeling is een extra opleiding te bieden aan de kinderen die onze lagere school verlaten en niet de kans krijgen om verder te studeren in een secundaire school.

De eerste module "ICT" is een feit. We kunnen de kans geven aan 10 leerlingen om zich te bekwamen in de basis van ICT.

Tijdens de maand februari zijn enkele teamleden de voorbereidingen gaan nemen om de andere modules uit te werken:

* kookklas: het is de bedoeling dat de leerlingen kennis maken met een verfijnde Afrikaanse keuken met een tikkeltje Europese aanvulling, zodat ze klaar zijn voor een job in restaurants, hotels of bij particulieren. Geplande start in september, de aanpassingswerken in de kookklas zijn reeds begonnen.

* elektriciteit: aanleren van de basis van elektriciteit en de installatie technieken, zodat ze gemakkelijker een job zouden kunnen vinden bij een firma. Geplande start in april volgend jaar.

* naaiklas: aanleren van de basistechnieken. Geplande start in Januari/februari volgend jaar.

**Uit naam van het volledige Rainbow4kids team en het Rainbow Talent Academy team
dank ik u voor uw vertrouwen in ons project!**

Mama Rainbow

**De uitdagingen in ons leven zijn kansen
om onze verborgen krachten te ontdekken**

Joseph Campbell

Noteer deze datum alvast in uw agenda. Binnenkort volgt het programma!

Music For Rainbow

5 november 2016
BREDENE

RAINBOW4KIDS
Helping the school kids of Ukunda, Kenya

Brief van Karen Feyen (17jaar) en Brecht Vanhassel (18jaar)

Onze eerste ervaring met Kenia

Samen hebben we lang uitgekeken naar deze reis en op 25 maart 2016 was het zover. Een reis van 27 uur tot in Kenia. We hadden beiden al een beeld in ons hoofd van wat we moesten verwachten van Kenia. Dat kwam omdat we er al veel over gehoord hadden, vooral van het project "Rainbow4kids". We gingen namelijk met enkele teamleden van het Rainbow team naar Kenia. De eerste indruk werd gevormd in de luchthaven van Mombasa. We werden met open armen ontvangen door de taxichauffeurs. Voor onze medereizigers was het niet de eerste keer dat ze de taxichauffeurs zagen, het leek wel op een soort van 'thuiskomst' voor hen. Het gaf ons een warm gevoel, we voelden ons absoluut geen vreemden. Tijdens de rit naar ons verblijf merkten we al snel op dat de Kenianen redelijk slordig omgaan met hun afval. Langst de kant van de straat lag vaak veel afval. Maar buiten dit was het wel indrukwekkend. Er stonden vooral kraampjes langst de kant van de weg. Soms zag je al eens Afrikaanse koeien over de weg lopen. Het was er best wel druk. Brommers, tuk-tuk's, auto's en bussen reden er door elkaar. De hoofwegen lagen er goed bij maar de kleinere wegen stelden niet veel voor, een zandweg met vooral heel veel putten en bobbels. Een hele aanpassing als je van België komt. Vanaf dag 2 gingen we op stap. We begonnen met een bezoekje aan het dorp en erna aan de school. Ook daar werden we met open armen ontvangen, we kregen een dikke knuffel en 3 kussen. Het was leuk want de mensen waren heel lief en zorgzaam. In de school werden we heel koninklijk ontvangen, alle kinderen en leerkrachten zaten bij elkaar en er werd voor ons gezongen en gedanst. Dat was heel mooi om te zien. Daarna moesten we ons voorstellen, wie we waren, wat we studeren. De kinderen hadden precies wel een grote interesse voor sport, ze trokken grote ogen toen we vertelden over onze hobby's. Met als gevolg dat Brecht en ik een keer een sportles hebben gegeven aan klas 3, wat een ervaring! De leerlingen waren zeer enthousiast en deden heel goed mee. We proefden ook wel eens van de middagmaaltijd op school. Dat was verbazend lekker! Het was leuk om in de school te zijn want de leerlingen waren er gelukkig en enthousiast. Ze werden goed opgevangen door het schoolbestuur. Het project heeft dus al heel knappe resultaten geboekt. Buiten de school waren er wel nog veel problemen, onder meer de omgang met vrouwen/meisjes door de mannen. Er moet nog veel gebeuren voor dat die ingesteldheid gaat veranderen. Buiten dat heeft de bevolking nog vaak te maken met ziekten, armoede, ondervoeding, Wij hopen dat scholing aan dit alles een steentje kan bijdragen. Kenia is een heel mooi land met mooie natuur, mensen, dieren en lekker eten. Brecht en ik zijn er alvast van overtuigd dat het absoluut de moeite is om dat allemaal te zien. We zijn er ook zeker van dat de organisaties die daar de mensen helpen (zoals Rainbow4kids) alle hulp kunnen gebruiken en dat er nooit "geen" werk meer zal zijn. Rainbow4kids heeft al mooie resultaten geboekt met zijn projecten. Wij beseffen nu ook dat daar veel werk en tijd in moet gestoken worden om alles te realiseren. We kunnen dus zeggen dat de leden van het team hard werken en dat in hun vrije tijd, chapeau dus!

Onze vakantie in Kenia was een echte ervaring waarvan we veel geleerd hebben en er zijn zoveel dingen die ons voor altijd zullen bijblijven. Kenianen zijn echte sfeermakers en leuke mensen om mee om te gaan. Wij zien het wel zitten om nog eens terug te komen!

Dit alles met dank aan het Rainbow team, wij reisden samen met Vera, Anny, Mary Rose, Veerle, Francis en Geert.

Karen en Brecht

+++++

Reisverslag werkbezoek Rainbow4kids

Rainbow4kids, het klinkt bekend in de oren van de medewerkers van de scholen van de campus Don Bosco Halle. Reeds meerdere jaren steunen ze dit project met opbrengsten van hun vastenacties. Al jaren lang zijn ze vertrouwd met deze lagere school in Ukunda te Kenia. Aan de hand van de enthousiaste toelichtingen van Katrien Vermeersch, bezielster van het project, zagen ze er de evolutie van een barakkenschool naar een stenen gebouw (onder dwang van de Keniaanse overheid), aanleg van een speelplaats, waterput, afdak, de inrichting van de keuken, aanleg van sanitair en de directe zorg voor de inwoners van het dorp. Een school met een 430 kinderen die dagelijks onderwijs en 2 maaltijden krijgen aangeboden op school.

Reeds vanaf het begin betalen de ouders van de kinderen 'schoolfee'. We houden de schoolfee zo laag mogelijk om zo veel mogelijk kinderen de kans op goed onderwijs te geven. In overleg met andere organisaties, en geleerd uit

ervaringen uit het verleden, beseffen we dat we het onderwijs niet volledig gratis mogen geven. Maar omdat deze bijdrage niet genoeg is voor de dagdagelijkse werking van de school, hebben we ook in België een sponsorprogramma.

Sinds een paar jaar maak ik deel uit van een ploeg vrijwilligers die hier vanuit België het project mee ondersteunen. Vandaar dat ik in februari een 10-daags werkbezoek plande naar de school en het omliggend dorp. Gewapend met 2 overvolle koffers en een to do lijstje, vertrok ik op 9 februari, samen met een bevriende vrijwilliger op avontuur naar het kleine dorp.

Onze reis naar Ukunda was opnieuw een beklievende belevenis. Reeds van de eerste dag, bij de verplaatsing van de luchthaven naar Ukunda, word je geconfronteerd met beelden die op je netvlies worden ingebrand. Het werklozenpercentage in Kenia is vrij hoog, zelfs hoog geschoolden geraken er nauwelijks aan het werk, een werkloosheidsuitkering of minimum uitkering bestaat er niet, waardoor de armoede grote proporties aanneemt. Je ziet overal mensen langs de straat die er hun zelf gemaakte of gecultiveerde producten aanbieden om zo toch maar enig inkomen om te overleven te kunnen bekomen. Ook in de buurt van de school vind je zo heel wat standjes langs de straat. Sofie verkoopt er geroosterde maïs, Fatuma braadt kleine aardappeltjes in olie, Jaklien verkoopt tomaten, uien en bananen, Emanuel verkoopt pas gekapte kokosnoten... Wij verblijven in een flatje aan de rand van het dorp waardoor we dan ook, ten opzichte van een doorsnee toerist, een directer contact met de bevolking kunnen waarmaken. We maken regelmatig gebruik van hun diensten. Zonder problemen betalen de blanken er meer dan de plaatselijke bevolking, je ziet dan ook gelukkige mensen omdat je bij hen komt aankloppen.

Werkloosheid is ook een probleem voor kinderen die hun studies in onze lagere school van R4K beëindigen. Er zijn eerst en vooral de 'drop-out' leerlingen die vroegtijdig de school verlaten, anderzijds zijn er ook heel wat leerlingen die de stap naar het secundair onderwijs niet kunnen of mogen zetten. De reden is meestal een gebrek aan financiële middelen. Om deze mensen wat meer kansen op werk te bieden, heeft de organisatie van Rainbow4kids op hun terrein een nieuw gebouw met 4 klaslokalen en sanitaire ruimte laten bouwen, om er een praktisch gericht modulair onderwijs aan te bieden. Met onder meer de steun van de provincie Vlaams Brabant, zijn we er in geslaagd om vorig jaar een 1ste module praktisch gerichte ICT aan te bieden. Dit jaar is de inrichting van een kookklas (Westers koken en bedienen) en een elektriciteitslokaal voorzien. Aan de hand van een 3 maand durende module, moeten cursisten klaargestoomd worden om zich als hulpkok of ober aan te bieden of bij een elektricien voor huishoudelijke installaties aan het werk te gaan. Ukunda is met zijn Diani Beach een toeristische streek waar er hopelijk op dat gebied wat mogelijkheden zijn voor deze mensen.

Ons' to do' lijstje

1. Gesprekken met de leiding van de school (manager - directeur - adjunct - zorgleerkracht).
Door de invoering van de functie van een manager (opgelegd door de overheid) is er nood aan een nieuwe duidelijke afbakening van de taken. We worden als extern aangesteld om dit bij 4 leden van de directie afzonderlijk te bevragen en uit te schrijven.
2. Beantwoorden van technische vragen universiteit Hasselt.
In de keuken van de school wordt er gekookt op een houtvuur. Aankoop van hout is een kostelijke zaak. In november gaan er een aantal studenten van de universiteit van Hasselt voor een drietal maanden ter plaatse om een alternatief met recyclebaar materiaal praktisch uit te werken. Op hun vraag gingen we ter plaatse om de werkzaamheden in de keuken te registreren, een plattegrond van de keuken uit te tekenen en antwoord te geven op heel wat technische vragen.
3. Mogelijkheden voor de inrichting van de kookklas en elektriciteitsklas onderzoeken.
Door een gesprek met een Nederlandstalige aannemer ter plaatse en het bezoek van handelszaken en fabrikanten, hebben we opstellingen en ontwerpen uitgetekend, prijsoffertes aangevraagd en zelfs spoedig verkregen, om zo een begroting op te maken voor de uitrusting van de lokalen.
4. Gesprek met de leerkracht ICT van de Rainbow Talent Academy
De bedoeling van dit gesprek was om samen de cursus te overlopen en te evalueren en de start van de nieuwe module te bevragen (werving leerlingen, schoolfee, start ...).
5. Bezoek aan een secundaire technische school in Ukunda.
6. Even in de zon liggen.

Dit laatste punt hebben we wegens tijdsgebrek niet kunnen realiseren. Op eigen vraag heb ik wel een les lichtschemingen gegeven aan leerlingen van klas 7 en 8 (60-tal leerlingen op hetzelfde moment).

Onze bevindingen

Op vrijdag waren we reeds om 6 u. (4 u. Belgische tijd) op school, dit om de werkzaamheden in de keuken te kunnen registreren. Tijdens onze werkzaamheden hebben we tussendoor ook heel wat van de schoolwerking kunnen meemaken. Om 6 u. komen de eerste kinderen aan op school. Heel wat leerlingen hebben thuis geen licht en worden aangemoedigd (soms verplicht) om 's morgens op school, in een verlicht lokaal hun lessen na te kijken en taken af te werken. Maar vrijdag is ook een bijzondere dag. Het is de Swahilidag en de gebedsdag. De dag start dan om 8 u. met een vlaggenroet en een toespraak met richtlijnen door de leerkracht van dienst, gevolgd door een gebedsmoment van +/- 1 u. Een gebedsmoment waar er veel gezongen en gedanst wordt maar waar er ook momenten van getuigenissen en stilte zijn ingebouwd. Voor ons Westerlingen een aangrijpend moment. De lessen worden die dag ook in het Swahili gegeven en in de namiddag is er sport op het strand of dans in de school. Het is een dag waar de Afrikaanse sfeer heel nadrukkelijk aanwezig is. Op zich een goede zaak. De school wordt gerund door een Belgische dame maar de Keniaanse roots blijven er present.

Uit onze gesprekken met de directie hebben we heel wat geleerd over hun manier van werken. Onze bewondering voor hun werk is er alleen maar door toegenomen. We mogen spreken over een professioneel uitgebouwde school en dit dank zij de plaatselijke medewerkers maar ook door de inbreng en stimulans van Katrien. Ook ten opzichte van haar groeit mijn appreciatie, een sterke dame die ook op moeilijke momenten telkens de kracht vindt om verder door te zetten.

Op zondag maakte ik in een plaatselijk gebedsruimte een viering mee. Ook hier veel dans en gezang. De gebeden en lezingen werden in het Swahili gevoerd. Als gastheer moest ik me aan de gemeenschap voorstellen en werden de lezingen speciaal voor mij in het Engels vertaald. Ik voelde mij vereerd maar ook gegeneerd. Bij de offergang was er voor de 2de maal tijdens deze viering een moment van schaamte. Ik legde een briefje in de mand maar dacht meteen aan de parabel waar Jezus aan zijn gasten verwijst dat het offer van de arme weduwe meer waard was dan dat van de edellieden daar aanwezig.

Onze verplaatsingen gebeurden achteraan op een moto of met een triporteur. Dit geeft je de mogelijkheid om ook hier de plaatselijke bevolking een graantje laten mee te pikken, maar je ziet dan ook zo veel meer van wat er precies rondom jou gebeurt.

Kenia, Afrika, een beklijvend verhaal, het laat je niet meer los, een aanrader voor wie denkt dat wij het leven hier toch niet al te veel voorstelt. Je komt herboren terug.

Hugo D'hoker

Meer info over het project op www.rainbow4kids.be.

+++++

Nieuwsbrief zomer 2016

Juli augustus 2016

Jambo!

Terwijl we wachten op ons vliegtuig richting België, voelt dit voor mij het ideale moment om de voorbije weken eens te overlopen. Wat zijn die weken weer voorbijgevlogen!

We zijn ontzettend blij en vooral dankbaar dat we weer veel vrijwilligers en bezoekers mochten verwelkomen in onze school. Het is altijd goed om zelf te kunnen ervaren hoe belangrijk uw steun is.

Ondanks de erbarmelijke thuissituaties waarin onze kinderen vertoeven, laat de oprechtheid, de vrolijkheid en de dankbaarheid van onze Keniaanse schoolkinderen niemand onberoerd. Daarom beseffen we dat zij, meer dan wie ook, recht op degelijk onderwijs verdienen.

De groep vrijwillige Belgische leerkrachten heeft zich vooral toegelegd op het begeleiden van kinderen met een leerachterstand en ze hielpen onze Keniaanse leerkrachten bij het uitwerken van leuke turnlesjes.

Andere vrijwilligers hebben de kapotte uniformen vakkundig hersteld, en er werden rekjes gemaakt voor de klassen, kapotte schoolbanken werden steviger gemaakt, de geschilderde hinkelspelen werden weer opgefrist, nieuwe vertelboekjes werden aangekocht en voorzien met onze schoolstempel, naaimateriaal werd gesorteerd, sponsorbrieven werden uitgedeeld, enz. enz.

Ann, Kim, Heleen, Annemie, Fien, Mylène, Hannelore, Mieke, Sigge, Wim, Denise, Michel, Jenny, Hans, Lieve, Mary Rose en Ingrid: nogmaals oprecht ASANTE SANA DANK U WEL... voor jullie bijdrage!

Het is en blijft altijd een fantastisch gevoel dat we **SAMEN** echt wel het verschil kunnen maken om van Rainbow4kids een mooi project te maken en om **SAMEN** met de kinderen te kunnen dromen van een betere toekomst voor hen.

In de vorige nieuwsbrief van mei stond de nieuwe 'uitdaging' van dit jaar uitgelegd: een internaat opstarten. Op vraag van de oudste kinderen zouden we graag tijdens de examenperiode een rustige "leeromgeving" aanbieden. Want de eindexamens zijn heel belangrijk en de resultaten kunnen een grote impact hebben op hun verdere studie loopbaan. Wij zijn dan ook heel blij dat we erbij waren toen de eerste steen van de fundering van ons 'internaat' werd gelegd. De aannemer heeft ons verzekerd dat de slaapruintes zullen klaar zijn voordat de examenperiode begint. Wij hebben er alle vertrouwen in en onze oudste schoolkinderen kijken er echt naar uit!



In april werden ook de eerste afspraken gemaakt voor onze kookklas en naaiklas. Dankzij het enthousiasme van onze leraar Paul is onze "Hotel Academy Diani" een feit. De kookfornuizen, potten, pannen, borden, glazen, bestek,... werden aangekocht.



Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje want de dichtstbijzijnde opleiding tot kok is in Nairobi. In enkele dagen tijd waren de 17 vacatures ingevuld door enthousiaste leerlingen, waaronder ook een ex-leerling van de Rainbow4kids school. Op 6 september start onze eerste kooksessie van 3 maanden.

Ook onze naaiklas, "Fashion Academy", kreeg vaste vorm. Er werden 5 naaimachines aangekocht.



Het is de bedoeling dat de Keniaanse leerkracht les geeft in de voormiddag en dat ze in de namiddag als praktijkoefening onze eigen schooluniformen maken. De leerlingen kunnen dan in de namiddag hun opgedane kennis onmiddellijk testen onder begeleiding van de leerkracht.

We kunnen met een heel voldaan en trots gevoel terug kijken op de voorbije weken. Want dankzij jullie vertrouwen en steun kunnen we meer toekomstmogelijkheden creëren voor onze Rainbow4kids kinderen.

Vandaag is de toekomst die ik gisteren heb gecreëerd.

Louise L. Hay

Mama Rainbow -Katrien

Music for Rainbow: 05/11/2016 te Bredene

Staf Versluyscenter, Kapelstraat 76, 8450 Bredene



Deuren open om 18.45 u. Show stipt om 19.30 u.



Kaarten 18 € en enkel verkrijgbaar in voorverkoop. Genummerde plaatsen.



Info & reservatie 0475/58 11 42 of mail willy.bacquaert@pandora.be.



De kaarten zullen de dag zelf op naam ter beschikking liggen aan de kassa.

Lijst deelnemende artiesten:

Medi; Dina Rodrigues; Maarten Cox; Jan Wuytens; Ivann Vermeer; Wim Leys; Eveline Cannoot; Luc Caals; Garry Hagger; David Vandyck; Dance Jazlin & Morgane; The Cave coverband



ACTIVITEITEN ten voordele van Rainbow4kids najaar 2016



Onze parochiale missiewerking
nodigt iedereen mee uit aan onze feesttafel.

'Rainbow for Kids'

Met de opbrengst van het missiefeest ondersteunen we het werk
'Rainbow for Kids' van Katrien Vermeersch afkomstig uit Marke !

Met de volledige opbrengst van ons missiefeest kunnen wij
t.b.v. de kinderen van de school mee voorzien in
de bouw van twee slaapruintes voor het internaat,
de aankoop van stapelbedden, matrassen, lakens, muskietennetten,
sanitaire ruimte en wat extra budget voor de maaltijden



Vrijdag 9 september: kaarting vanaf 16.00 u.



Zondag 11 september 11.00 u. aperitief



Zondag 11 september tussen 12.00 u. en 13.30 u. een heerlijke maaltijd : KIP AAN 't SPIT OF STOOFFVEES OF VOL-AU-VENT met frietjes en groentjes



Prijs € 13 volwassenen en € 7 kinderen



Inschrijving en betaling voor 5 september via mail naar pia.snauwaert@hotmail.com
of telefonisch bij Kris Claeys, diaken op nummer 056/32.66.14 of 0496/90.37.84



Aansluitend bij de maaltijd is er gelegenheid voor een kop koffie en een stuk taart

Tot dan?!

Het Rainbow4kids team